



Nieuwsbrief 37

20-11-2020

Contact en links

- Voor vragen of opmerkingen over de kerkdienst aan de kerkenraad kerkdienst@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
- Voor contact met ds. Carolina Koops-Verdoes predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
- Voor contact met de scriba, Erica Doelman scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
- Rechtstreeks beluisteren van de dienst op zondagochtend <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11047>
- Youtube link kerkdienst en kinderverhaal (even weken) [Klik op deze link om de kerkdienst te volgen](#)

Bent of kent u iemand die geen Nieuwsbrief heeft ontvangen en dat wel graag wil, neem dan contact op de met de scriba.

Zondag 22 november 2020, Eeuwigheidszondag

Voorganger	ds. Carolina Koops	Collecten	Kerk, groot onderhoud
Ouderling	Erica Doelman	Beamer	Micha Vlaardingerbroek
Diaken	Jan van 't Wout	Camera	Iwan de Kok
Organist	Martin Schuitemaker	Geluid	Corné Ket
Kosters	Jan Kranenburg en Johan Hoogendoorn	Zitplaatsen	A t/m Z via aanmelding

Orde van de dienst

Welkom en mededelingen
Aansteken van de tafelkaars
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: En niet loslaat het werk dat Zijn hand begon
Lied 601:1, 2
Gebed om ontferming
Lied 871: 1
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 5:1-12
Lied 321: 4 en 5
Verkondiging
Orgelmuziek

Lied 801: 1
Gedenken van overledenen, inleiding
Lied 730: 1
Gedenken van overledenen:
* Geertje de Lange-ten Kortenaar, 83 jaar
* Petronella Catharina van 't Wout-Verlind, 95 jaar
* Arie Peters, 94 jaar
Aansteken van de kaarsjes
Sela: Ik zal er zijn
Dank- en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Collectedoelen
Lied 608: 1,2
Zegen, gesproken amen

Correctie vermelding zitplaatsen in Contactblad november

Helaas staat in het Contactblad van november de beschikbaarheid van de zitplaatsen onjuist vermeld. Excuses! Hieronder de juiste indeling:

Zondag 22 november (week 47)	A t/m Z, via aanmelding (nog enkele plaatsen vrij)
Zondag 29 november (week 48)	A t/m N
Zondag 6 december (week 49)	O t/m Z



Eeuwigheidszondag

Aanstaande zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. In de dienst herdenken wij de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij noemen hun naam en steken een kaars voor hen aan. Ook worden de namen van andere overledenen genoemd die door gemeenteleden zijn aangereikt. Ook voor hen wordt een kaars aangestoken.

Op de viertafel zullen drie bloemstukjes en glazen cirkels staan. Deze zijn bestemd voor de families van de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. De bloemstukjes zijn liturgisch geschikt. De witte roos als teken van Gods liefde. De witte steen als teken van wat God heeft beloofd en de nieuwe naam die God je in de hemel geeft. De witte kaars symboliseert het licht en de klimop stijgt om de kaars omhoog als teken van hoop. De glazen tegeltjes verwijzen naar de glazen herdenkingscirkel achterin de kerk en de cirkels in het glaskunstwerk in de ramen. Een cirkel als symbool van de Volheid. Op de cirkel een kruis, dat verwijst naar Jezus' overwinning van de dood. In het glas van de cirkels zijn de namen van de overleden gemeenteleden gegraveerd. De bloemstukjes en de glazen cirkels worden na de dienst aan de families mee gegeven.

Kindernevendienst / voor de kinderen thuis

In de maand november is er nog geen kindernevendienst. We gaan in de adventsperiode, vanaf 29 november, van start met een kerstproject, in de kerk én thuis. Gedurende dat project hopen we, tijdens de hele kerkdienst, eens in de twee weken kindernevendienst te houden in een zaal beneden. De data zijn, onder voorbehoud, 6 en 20 december en kerstmorgen. Meer informatie over de kindernevendienst en het project volgt in de nieuwsbrief van volgende week.

Voor wie thuis met kinderen in de basisschoolleeftijd aandacht wil geven aan de Bijbelverhalen, zijn hier vier suggesties:

- Bijbelverhaal op het YouTube-kanaal van onze kerk
- <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>
- <https://debijbel.nl/bijbelbasics>
- <https://vertelhetmaar.nl/>

Kerst in Woubrugge (1): stuur uw leukste kerstfoto op!

Door corona zal kerst dit jaar anders dan anders zijn. Hierdoor is het idee ontstaan om als gezamenlijke kerken voor en met heel Woubrugge een korte kerstuitzending/viering te maken. We willen dit samen doen met alle Woubruggenaren. En daarom deze oproep: stuur uw/jouw leukste kerstfoto naar ons toe! Deze foto mag van alles zijn, als het maar met kerst te maken heeft. En wie weet zie jij dan jouw foto terug in de kerstuitzending van 'Kerst in Woubrugge' die vanaf 24 december te zien is op Facebook en YouTube.

Foto's mailen kan naar ds. Stefan Honing, via ds@dorpskerkwoubrugge.nl of naar Erica Doelman, scribawoubrugge@gmail.com. Door een foto toe te sturen geef je ons toestemming om je foto voor dit project te gebruiken en geef je ook aan dat er geen privacy bezwaren zijn van de mensen op de foto.

'Kerst in Woubrugge (2): zing mee!

Voor één van de liederen van de kerstuitzending lijkt het ons leuk om een digitaal koor mee te laten zingen. Wil u/jij hier ook aan meewerken? Er wordt van je verwacht dat je zelf een video-opname maakt van een lied dat je zingt (dat mag gewoon met de eigen telefoon).

Welk lied dat is en op welke manier het opnemen gaat, laten we nog weten (is heel eenvoudig 😊). We horen graag **uiterlijk a.s. dinsdag 24 november** of u/je mee wil doen. Mail dat dan ook naar ds. Stefan Honing of naar Erica Doelman. Let op: dit is dé kans om met kerst toch te kunnen zingen!



Corona-maatregelen

Er is geen nieuws m.b.t. de corona-maatregelen.

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Het is bijna zover. Van 29 november- 5 december collecteren we - volledig coronaproof! - voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. Kerk in Actie vraagt u om een gift. Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid. Zie ook <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/een-beter-leven-voor-vluchtelingenkinderen-in-griekenland/>



Binnenkort collecteren we huis-aan-huis voor **vluchtelingenkinderen in Griekenland**. Of we aan de deur komen is onzeker, vanwege corona. Wat wel zeker is, is dat deze kinderen onze hulp hard nodig hebben. Dus geef aan de collectant aan de deur of via de QR-code hieronder. **Hartelijk dank!**



kerk in actie Huis-aan-huiscollecte

29 november t/m 5 december 2020



God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Ds. Sytze de Vries

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-met-je-meegaan/>